

Volg mij



LAAT JE HART
SPREKEN!

Nieuwsbrief #2 - 20 nov 2016

Het boek "Volg Mij" bestellen

Het boek "Volg Mij" is op twee verschillende manieren te verkrijgen. Op **zondagmorgen 10 en 17 december** na afloop van de ochtenddienst is het gedrukte boek voor €10,- verkrijgbaar in de hal van de kerk. U kunt ook een e-book bestellen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar **alethaboersma@gmail.com**. De kosten voor het e-book bedragen €5,00.

(Ge)volgen in je leven

Waarom zou je in andermans voetsporen treden? Je hebt je eigen voetsporen te zetten en die passen precies. - Citaat Vera Helleman.

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 'Kom volg mij!' Marcus 1:16. Jezus die tegen mensen zegt, ze uitnodigt, laat je eigen werk achter en trek vanaf nu met mij op, zodat ik je kan opleiden voor een nieuwe job, een nieuw levenswerk. Zo is het ook met volgelingen van Jezus in de 21e eeuw. Als volgeling moet je beslissen: kom je, als hij je uitnodigt? En als hij zegt: volg mij...wat is dan je beslissing? Wil je hem en kan je hem vertrouwen? Wil je doen wat hij van je vraagt? En wat betekent dat dan voor jouw leven en jouw perspectief? Volgen is een werkwoord, het heeft gevolgen voor je leven. Niet jouw eigen keuze maar Jezus' richting. Treed in zijn voetsporen en laten die nu precies passen...



Praktisch Jezus volgen

Als projectgroep hebben we nagedacht over de praktische invulling van de betekenis van "Volg Mij" en "Hart voor de wereld". De discipelen lieten alles achter om Jezus te volgen. Kunnen wij dat ook? Alles achterlaten of weggeven? Ik denk dat zoiets voor ons moeilijk is en blijft. Graag willen met jullie/u nadenken over hoe we toch vorm kunnen geven aan "Hart voor de wereld". Wij denken aan "**weggeven**". Producten en/of diensten. Allereerst een zgn. **weggeeftafel**. Goede kleding, boeken, interieurspullen, huishoudelijke apparaten, voeding, (tuin)gereedschap, speelgoed etc. worden weggegeven. Niet aan elkaar onderling, maar anderen in jouw buurt. Op de vraag "Waarom doen jullie dit?" kan een gesprek op gang komen. Dit kan binnen de wijk worden georganiseerd (voorkeur) en/of gemeentebreed. Daarnaast denken we aan het opruimen van zwerfvuil in de wijken en/of de omgeving van de kerk. Een inloopavond/-middag (met spellen) lijkt ons ook mogelijk. Samen eten. Als je dit leest en je hebt het idee dat je wat wilt organiseren, praat er met elkaar over.

We denken ook aan korte presentaties en het inrichten van een stand op zondagochtend, gedurende de vijf projectzondagen door achtereenvolgens Stichting Gave, Stichting Ontmoeting, de Oude Synagoge, de BUZZ en Stichting Present.

Wil je iets organiseren of een bijdrage leveren laat het ons weten via volgmij@petrakerkharderwijk.nl of spreek één van de leden van de werkgroep aan.

De werkgroep gemeenteproject

Ruud de Boer, Aletha Boersma, Jaap Knoester
Stephan Lenting, Hermann Toebes, Jeannet Wienke

MEER INFORMATIE OP VOLGMIJ.PETRAKERKHARDERWIJK.NL

ALS VOLGELING VAN JEZUS WORD JE OPGELEID VOOR EEN WERELDBAAN

