

# Volg mij



LAAT JE HART  
SPREKEN!

Nieuwsbrief #3 - 18 december 2016

## Liefde voor de Wereld

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16)

Je ziet de tekst op de gekste plaatsen, op grote borden langs de snelweg en op spandoeken in stadions, bij grote evenementen. Soms in het Engels: John 3:16. Want iedereen moet weten dat God de wereld liefheeft, mensen liefheeft, jou liefheeft. Iemand wees me er laatst op hoe veelomvattend dat is: God heeft de wereld lief. Dat is mens en dier, de natuur. De wereld die nu onderworpen is aan het kwaad, waar de zonde zoveel stukmaakt. Daarom heeft 'wereld' voor ons soms een negatieve klank: de slechte wereld. Daar moet je niet willen zijn. Maar Gods liefde voor die wereld bracht zijn Zoon ter wereld, zoals we straks met Kerst vieren. Hij komt in onze wereld wonen. God brengt in die wereld redding. Het is en blijft zijn wereld waar zijn hart naar uitgaat. Zijn doel is om alles nieuw te maken, mooi en goed zoals in het begin. Wij mogen daar aan meewerken en er soms al iets van zien, als mensen weer in verbinding komen met hun Schepper. Leeft die liefde voor de wereld ook in ons?

## Lokale organisaties

Tijdens het gemeenteproject willen we je laten kennismaken met organisaties in onze stad die een vorm hebben gevonden om de liefde van God voor de wereld uit te dragen. Dit zijn de stichting Present, Youth United, Gave, de Ontmoeting en de Oude Synagoge. Zij krijgen de gelegenheid om zich te presenteren met een korte briefing na de morgendienst en met een stand in de hal. Kent u andere organisaties die in het kader van het gemeenteproject volgens u aandacht verdienen, dan horen we dat graag. We zullen samen met u bedenken hoe we dat vormgeven.

## Het Voorbeeld

Jezus volgen, daar gaat dit project over. Wat kunnen we van Hem zelf leren? Hoe ging Hij met mensen om? Hoe wil Hij dat wij met mensen in onze omgeving omgaan? Zie het stukje hiernaast over Joh. 3:16: God heeft de wereld lief. Hij gaf Zijn Zoon. En die Zoon:

- zoekt ons op in onze eigen omgeving
- komt bij ons thuis (bruiloft, eten)
- roept ons op Hem te volgen
- neemt ons mee de wereld in
- laat ons meekijken
- vraagt ons om naar Hem te luisteren
- gaat met ons en anderen eten
- stuurt ons op "snuffelstage" de wereld in
- legt ons uit dat er wonderen gebeuren om de eer van Zijn en onze Vader
- laat ons meemaken dat we kwetsbaar zijn en het niet zelf kunnen
- leert ons hoe we met onze afhankelijkheid om kunnen gaan
- geeft ons de opdracht zijn boodschap uit te dragen en zijn voorbeeld te volgen
- wil dat we dat biddend doen
- wil dat we de mensen in de wereld liefhebben

## Het boek "Volg Mij" bestellen

Het boek "Volg Mij" is op twee verschillende manieren te verkrijgen. Op **zondagmorgen 18 december** na afloop van de ochtenddienst is het gedrukte boek voor €10,- verkrijgbaar in de hal van de kerk. Je kunt ook een e-book bestellen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar **alethaboersma@gmail.com**. De kosten voor het e-book bedragen €5,00.



## De werkgroep gemeenteproject

Ruud de Boer, Aletha Boersma, Jaap Knoester  
Stephan Lenting, Hermann Toebes, Jeannet Wienke

MEER INFORMATIE OP [VOLGMIJ.PETRAKERKHARDERWIJK.NL](http://VOLGMIJ.PETRAKERKHARDERWIJK.NL)

Wil je de werkgroep mailen? Dat kan via [volgmij@petrakerkhardenwijk.nl](mailto:volgmij@petrakerkhardenwijk.nl)

**TIP: NODIG IEMAND UIT JE OMGEVING UIT VOOR DE KERSTAVONDDIENST**

