

Volg mij



LAAT JE HART
SPREKEN!

Nieuwsbrief #4 - 8 januari 2017

Een baan voor het leven

Jezus volgen vraagt erom dat je jezelf onderzoekt. Wil ik dit echt? Want zijn volgeling en leerling zijn is geen hobby, niet iets wat je er even bij kunt doen. Het vraagt heel je inzet. In Lukas 9 : 57 - 62 confronteert Jezus ons met de vraag of we hem echt willen volgen en we ontmoeten drie mensen die het met die vraag knap lastig hebben. De eerste zit teveel vastgeroest in zijn comfortabele leven; de tweede vertoont uitstelgedrag en de derde heeft last van een loyaliteitsconflict. Lijken wij misschien op hen?

Pastor Paul

Stichting Present

Zondag 8 januari 2017 presenteert stichting Present zich aan onze gemeente. Velen van ons hebben al vaker over de stichting gehoord. In ons gemeenteproject met het weekthema "Volg Mij" krijgt u de gelegenheid meer over hen te horen. Nu even kort.

Hoe werkt Present?

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd.



Het projectlied

Tijdens het project zullen wij op zondag het projectlied "Leid mij Heer" gaan zingen. Je kunt het lied alvast beluisteren op YouTube via onderstaande link
<https://www.youtube.com/watch?v=f3RO6ioMBC8>



Jezus volgen

In Johannes 21 : 15 - 19 vraagt Jezus na zijn dood aan Petrus of hij van hem houdt. Het is een indrukwekkend verhaal. Het is of de Heer aan jou en mij vraagt: Hou je van mij? In het stuk gaat Jezus een eerlijk gesprek met Petrus aan. Jezus gaat ook een eerlijk gesprek met ons aan: Hoe groot is jouw liefde? Ben je bereid alles te geven? En dan kunnen Petrus, jij en ik slechts antwoorden: Heer, u weet dat ik van u hou, maar niet zoals u van mij houdt. Mijn liefde zal nooit de overgave van uw liefde bereiken. Niet in de verste verte, hoezeer ik ook mijn best doe. Mijn liefde blijft ten allen tijde schamel. Maar dan zegt Jezus: jouw liefde is mij genoeg. Petrus, denk je dat je niet goed genoeg bent, denk je dat je niet meer mijn discipel kunt zijn? *Gemeentelid, denk je dat je niet een discipel hoeft te zijn?* Ondanks wie je bent, wat je doet of wat je hebt gedaan, ben je uitgekozen om mij te volgen.

Laten wij zo elkaar aansporen om naar Christus voorbeeld te leven, in het gezin, op het werk, bij vrienden, bij familie, bij elke persoon die Hij op onze weg plaatst.

De werkgroep gemeenteproject

Ruud de Boer, Aletha Boersma, Jaap Knoester
Stephan Lenting, Hermann Toebes, Jeannet Wienke

MEER INFORMATIE OP VOLGMIJ.PETRAKERKHARDERWIJK.NL

Wil je de werkgroep mailen? Dat kan via volgmij@petrakerkharderwijk.nl

MEER OVER STICHTING PRESENT OP WWW.STICHTINGPRESENT.NL/HARDERWIJK

