



U bent een leesbare brief van Christus (2 Kor. 3:3)

Ben ik een leesbare brief van Christus??? Ik voel me eerder een slecht leesbare brief, vol fouten. Mijn handschrift is bijna niet te lezen. Wat kan een ander met zo'n brief? Meer dan je denkt. Want deze brief is niet jouw werk, maar het werk van de heilige Geest. God kan via jou iemand iets laten ontdekken van het evangelie, van zijn liefde. Evangelisatie is relatie. Door relaties die jij hebt, met familie, collega's, burens, sportmaatjes, enz., kan God iets laten zien van zichzelf! Hoe? Als jij oprechte belangstelling hebt voor die ander. Nieuwsgierig? Meer a.s. zondagmorgen!

Ruud

Youth United

Youth United wil 'het beste voor jongeren'. Dat is gebaseerd op de woorden van Jezus in Johannes 10:10b waarin Hij zegt: 'Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed'.

Doel is niet-gelovige jongeren in contact brengen met God, en gelovige jongeren helpen zich te ontwikkelen op persoonlijk gebied, geloofsgebied en competentiegebied.

Youth United wil een beweging van jongeren bewerkstelligen die enthousiast is over God. Jongeren die 'in brand staan' voor God en dat 'vuur' gaan verspreiden in hun eigen leefsituatie. Ze doen dit door creatieve manieren te vinden om Gods liefde te laten zien aan anderen. Door voorop te lopen als het gaat om gerechtigheid, integriteit, bewogenheid en liefde voor anderen. Kortom, een groep jongeren die een duidelijk verschil maakt in hun omgeving en daar anderen in meeneemt.

Het water is vol vissen

Harderwijk ligt aan het Wolderwijd, vroeger de Zuiderzee, een vissersplaats. Nog altijd komen er dagjesmensen paling eten. Heerlijk. Wel prijzig, maar voor iets goeds, leg je veel geld neer. Vissers waren een bepaald slag volk, harde werkers, doorzetters, niet bang, vol vertrouwen. Vertrouwen op wie of wat? Op zichzelf? Jezus koos deze mensen uit. Vissers. Toevallig?

Als ik over het Veluwemeer heen kijk, gebeurt er van alles op het water. Macho's met speedbootjes. Een heuse aak komt voorbij. Mooie botters. Geen boten met sleepnetten. Is er geen vis meer te vangen in en rondom Harderwijk?



Het water is vol vissen! Gooi je net uit aan de andere zijde, zegt Jezus. Als je hier niet kunt vissen, om wat voor reden dan ook, zorg dat je elders aan de slag gaat. Denk anders, maar weet: het water is vol, daar ligt het niet aan. De prijs van de vis is duur betaald, maar voor iets goeds wordt veel neergelegd. De vaarroute wijs Ik. De boot heb je al ontvangen. De netten krijg je aangereikt. Nu nog de mentaliteit van een visser. Daar kan je alleen zelf wat aan doen. Word vol vertrouwen dat ook jij kunt vissen en zult vangen als je je net maar durft uit te gooien. Hij vult toch je net, al is het maar met één vis. In dat besef kan je aan de gang. En misschien ben je op een dag verbaasd: heb ik dit mogen vangen? Dank U wel Heer!

De werkgroep gemeenteproject

Ruud de Boer, Aletha Boersma, Jaap Knoester
Stephan Lenting, Hermann Toebes, Jeannet Wienke

MEER INFORMATIE OP VOLGMIJ.PETRAKERKHARDERWIJK.NL

Wil je de werkgroep mailen? Dat kan via volgmij@petrakerkharderwijk.nl

**TIP! ER IS OOK EEN BIJELLEESROOSTER BESCHIKBAAR OP
VOLGMIJ.PETRAKERKHARDERWIJK.NL/ROOSTER**

